

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Αγαπητοί Μάρτυρες του Ιεχωβά,

Γνωρίζω ότι σας αρέσει να θεωρείτε τον εαυτό σας σαν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι εκτιμούν την αλήθεια και οι οποίοι έχουν την τέλεια Χριστιανική συνείδηση. Θα ήθελα να φέρω στην προσοχή σας μια περίπτωση η οποία θα αναφερθεί και στις δύο παραπάνω ιδιότητες.

Γεννήθηκα στο νησί της Σαλαμίνας, το οποίο βρίσκεται στα πόδια της Αθήνας, από γονείς οι οποίοι ήταν Μάρτυρες του Ιεχωβά. Από τότε που ήμουν 14 ετών δούλεψα πολύ για την οργάνωση της Σκοπιάς, πρώτα στην Ελλάδα και αργότερα στον Καναδά. Λόγω της σκληρής μου εργασίας, η οργάνωση με κατέταξε στο σώμα των υπηρετών και άρχισα να υπηρετώ ως Υπηρετής Σχολής Θεοκρατικού. Αυτό συνέβη όταν ήμουν 20 ετών. Αυτή η θέση μου έδωσε την «τιμή» να γίνω μέλος της επιτροπής της Ελληνικής μας εκκλησίας στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας, και με έστειλε για δύο εβδομάδες στο «Μπέθελ», στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας Σκοπιά στο νομό Οντάριο του Καναδά, για να λάβω μια ειδική εκπαίδευση. Όταν οι εκκλησίες υιοθέτησαν τον τίτλο «πρεσβύτερος», ο Υπηρετής Περιοχής μας και οι ανώτεροί μου με σύστησαν στην οργάνωση για να με κατατάξουν στο σώμα των «πρεσβυτέρων». Τότε ήμουν 23 ετών.

Την εποχή εκείνη, όταν έκανα προσωπική μελέτη της Γραφής, χρησιμοποιούσα το αρχαίο κείμενο της Κοινής Ελληνικής, διότι η οργάνωση της Σκοπιάς δεν είχε παράγει ακόμα στα Ελληνικά την δική της μετάφραση της Γραφής, η οποία έγινε γνωστή ως Μετάφραση Νέου Κόσμου. Κάθε φορά που έπρεπε να δώσω μια ομιλία ενώπιον των Ελλήνων αδελφών μου (ομιλίες τις οποίες είχε προετοιμάσει η Εταιρεία Σκοπιά), έπρεπε να διαβάζω τις παραπομπές από τη μετάφραση του Βάμβα. Αυτή η κατάσταση με έφερνε σε μεγάλη δυσκολία διότι, μερικές φορές, η Βίβλος ερχόταν σε εναντίωση με τις διδασκαλίες της οργανώσεώς μας. Με τον καιρό αντιλήφθηκα τον λόγο για τον οποίο οι «διδάσκαλοι» της Εταιρείας Σκοπιά αποφάσισαν να παράγουν τη δική τους μετάφραση της Γραφής. Χρειαζόντουσαν μια μετάφραση που δεν θα εναντιωνόταν στις διδασκαλίες τους!

Όταν εξέτασα την μετάφραση της Γραφής τους, παρατήρησα ότι οι μεταφραστές τους είχαν δείξει λίγο ή και καθόλου σεβασμό προς την ακριβή σημασία των Ελληνικών λέξεων. **Εκείνοι που διακηρύττουν ότι επιθυμούν να έχουν την «ακριβή γνώση της αληθείας» πρέπει να δείχνουν σεβασμό στην ακριβή σημασία των λέξεων.** Επιτρέψτε μου να σας δώσω δύο απλά παραδείγματα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το αρχαίο Ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης:

α) Την Ελληνική πρόθεση «ΕΝ», μερικές φορές την έχουν μεταφράσει σωστά ως «**μέσα**» (Ιωάννης 1[α΄]:5), άλλες φορές όμως την έχουν μεταφράσει λανθασμένα ως «**σε ενότητα με**» (Ιωάν-

νης 10[ι']:38), «σε σχέση με» (Ιωάννης 14[ιδ']:13), και ως «Εκείνο που έχει έλθει σε ύπαρξη μέσω» (Ιωάννης 1[α']:4)!

β) Στο εδάφιο Ιωάννης 17[ιζ']:3, το ρήμα «Γινώσκω» το μετάφρασαν ως «αποκτώ γνώση», μια ιδέα η οποία εκφράζεται από το ρήμα «Μανθάνω». Ας διαβάσουμε αυτό το εδάφιο από το κείμενο. Εκεί λέει:

«αὕτη δέ ἐστίν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.»

Στο παραπάνω εδάφιο, η τρίτη λέξη, το «ἐστίν», σημαίνει «εἶναι»! Μια καλή μετάφραση του παραπάνω εδαφίου στα Νεοελληνικά είναι:

«Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, και [εκείνον] τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό.» (Φίλος)

Τώρα ας διαβάσουμε το παραπάνω εδάφιο από την Γραφή των Μαρτύρων:

«Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή, το να αποκτούν γνώση για εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και για αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό.»

Όταν διαβάζουμε το παραπάνω εδάφιο προσεκτικά, παρατηρούμε ότι η λέξη «ἐστίν», η οποία σημαίνει «εἶναι», έχει αντικατασταθεί με τη λέξη «σημαίνει» και οι λέξεις «ἵνα γινώσκωσι σὲ», οι οποίες σημαίνουν «το να γνωρίζουν εσένα», έχουν αντικατασταθεί με τις λέξεις «το να αποκτούν γνώση για εσένα»! Παρακαλώ, δώστε προσοχή στα επόμενα:

«Γινώσκω» ή «γνωρίζω» κάποιον, εννοεί ότι τον γνωρίζω προσωπικά. Σημαίνει ότι έχω κάποια σύνδεση μ' αυτό το άτομο, ότι υπάρχει μια προσωπική σχέση μεταξύ μας. Η σημασία του «γινώσκω» φτάνει μέχρι το σημείο που δείχνει ότι έχω μια στενή οικογενειακή σχέση μ' αυτό το άτομο, όπως είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ συζύγων. Ένα καλό εδάφιο που υποστηρίζει την παραπάνω δήλωση είναι το Ματθαίος 1[α']:25. Εκεί, διαβάζουμε ότι ο Ιωσήφ δεν «γνώριζε» την Μαρία μέχρις ότου γέννησε τον Ιησού. Είναι δυνατόν να μη γνώριζε ο Ιωσήφ την Μαρία, να μη την είχε δει ποτέ πριν, ούτε και να είχε ακούσει ποτέ γι' αυτήν, μέχρις ότου γέννησε τον Ιησού; **Οπωσδήποτε όχι!** Ο Ιωσήφ γνώριζε την Μαρία πριν αυτή γεννήσει τον Ιησού, αλλά, **δεν την είχε «γνωρίσει» με τον τρόπο που γνωρίζει ένας άνδρας την γυναίκα του.**

Επομένως, από την παραπάνω μελέτη αντιλαμβανόμαστε ότι το εδάφιο Ιωάννης 17[ιζ']:3 δεν μας λέει ότι αιώνια ζωή «σημαίνει» «το να αποκτούν γνώση», με άλλα λόγια, το να μαθαίνουν πράγματα για τον Θεό και για τον Χριστό. **Αυτό το εδάφιο αποκαλύπτει ότι για να έχουμε αιώνια ζωή, πρέπει να έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Θεό και με τον Χριστό!** Αντανακλάει τα λόγια του Ιησού που είπε, «Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω· αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σ' αυτόν, και θα δειπνήσω μαζί του κι αυτός μαζί μου.» (Αποκάλυψις 3[γ']:20). Όποιος προσκαλέσει τον Ιησού να μπει μέσα του, στην κυριολεξία, και να κατοικήσει σ' αυτόν με το Πνεύμα Του (Ρωμαίους 8[η']:9), αναγεννιέ-

ται. Αν ένα άτομο δεν αναγεννηθεί, δεν θα μπορέσει να δει την βασιλεία του Θεού (Ιωάννης 3[γ']:3). Όταν ένα άτομο κατοικείται από το Πνεύμα του Θεού (Ιωάννης 14[ιδ']:7), το άτομο αυτό αρχίζει να έχει μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Από αυτή τη στιγμή, εκείνος/η που πιστεύει στον Αληθινό Χριστό της Γραφής έχει απευθείας είσοδο προς τον Θεό στο Όνομα του Ιησού, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η προσωπική σχέση με την Θεότητα Γιαχβέ γεννάει μέσα στον πιστό αιώνια ζωή επειδή αυτός γίνεται κοινωνός της θείας φύσης (Β' Πέτρου 1[α']:4).

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι οι μεταφραστές της Εταιρείας Σκοπιά έχουν αλλάξει το μήνυμα του εδαφίου Ιωάννης 17[ιζ']:3. Αφού έχουν δώσει στο ρήμα «γινώσκω» (γνωρίζω) την σημασία του ρήματος «μανθάνω» (μαθαίνω), έχουν αφαιρέσει από σας την ανάγκη να έχετε μια προσωπική συγγένεια, μια σχέση με τον Θεό και με τον Χριστό! Με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν το παραπάνω εδάφιο, μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους να πιστεύουν ότι για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους θα χρειάζονται τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία τους, δηλαδή, τα βιβλία τους και τα περιοδικά τους, προκειμένου να συνεχίζουν να αποκτούν τη γνώση που δίνουν εκείνοι, η οποία, κάποτε, θα τους οδηγήσει στην αιώνια ζωή! **Τι διεστραμμένο και ψευδές μήνυμα! Ακόμη και τα δαιμόνια και ο Σατανάς έχουν γνώση περί του Θεού και περί του Χριστού, αλλά, αυτή η γνώση δεν θα τους σώσει διότι δεν έχουν μια προσωπική συγγένεια με τον Θεό και με τον Χριστό --- δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό και με τον Χριστό** (Ιωάννης 14[ιδ']:30)!

Καθώς καταλαβαίνετε από τα παραπάνω παραδείγματα, θα ήταν πολύ υποκριτικό εκ μέρους μου να κλείσω τα μάτια μου στη αλήθεια, να συμφωνήσω θεληματικά, και να υποστηρίξω τους άνδρες που αποτελούν το κυβερνών σώμα ενός εκδοτικού οίκου που προσπαθεί να αλλοιώσει τη μητρική μας γλώσσα και, κατ' επέκταση, το ευαγγέλιο. **Η έντονη Χριστιανική μου συνείδηση**, η ευθύνη μου μπροστά στον Θεό και στους συνδούλους μου, και η ηθική μου, δεν μου επέτρεψαν να παραμείνω σιωπηλός. Πίστεψα ότι είχα ηθική ευθύνη να φέρω την υπόθεση στο φως. Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από εκείνο που είπε η Σκοπιά της 15^{ης} Ιανουαρίου του 1974 (Αγγλική έκδοση). Εκεί διαβάζουμε:

«Όταν άτομα βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο από μια πηγή που δεν υποψιάζονται ή παραπλανούνται από εκείνους που θεωρούν ότι είναι φίλοι τους, μήπως αποτελεί έλλειψη καλοσύνης το να τους προειδοποιήσεις; Εκείνοι μπορεί να προτιμήσουν να μη πιστέψουν την προειδοποίηση. Μπορεί ακόμα και να σε μισήσουν. Αλλά αφαιρεί αυτή η κατάσταση από κάποιον την ηθική ευθύνη που έχει ώστε να τους προειδοποιήσει;» (Ελεύθερη μετάφραση του συγγραφέα από την Αγγλική.)

Μόλις συζήτησα μερικά σημεία Βιβλικής αλήθειας με ένα ζευγάρι «ώριμων» Μαρτύρων του Ιεχωβά στην εκκλησία μου, χαρακτηρίστηκα ως αποστάτης, αιρετικός, και επαναστάτης, και την ίδια εβδομάδα με απέκοψαν (με αφόρισαν) από την επικοινωνία τους.

Εκείνοι που αποτέλεσαν τη δικαστική επιτροπή που με απέκοψε, ήταν ο Υπηρετής Περιφέρειας, ο Υπηρετής Περιοχής, και κάποιος Υπηρετής Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής συγκέντρωσης δεν μου έδειξαν ούτε ίχνος Χριστιανικής αγάπης, ούτε και έδειξαν ότι είχαν κάποιο ενδιαφέρον να συζητήσουν μαζί μου τα λάθη που είχα βρει. Εκεί, μεταξύ άλλων, είχε έλθει και ένας μάρτυρας κατηγορίας που είπε στη δικαστική επιτροπή ότι με είχε ακούσει να λέω ότι δεν πίστευα ότι οι σημερινοί Μάρτυρες του Ιεχωβά είμαστε ο «πολύς όχλος» που αναφέρεται στο κεφάλαιο 7[ζ'] της Αποκάλυψης. Τότε, ο Υπηρετής Περιφέρειας με ρώτησε:

«Είναι αλήθεια αδελφέ Λένη ότι δεν συμφωνείς ότι εμείς, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, είμαστε ο 'πολύς όχλος' του εβδόμου κεφαλαίου της Αποκάλυψης;»

«Αδελφέ μου», του απάντησα, «από πού βγαίνει αυτός ο 'πολύς όχλος'; Τι μας λέει γι' αυτούς το 7^ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης;»

«Αυτοί βγαίνουν από τη 'μεγάλη θλίψη'!», απάντησε εκείνος.

Τότε ρώτησα, «Πότε λαβαίνει χώρα αυτή η μεγάλη θλίψη; Έλαβε χώρα στη περίοδο του 1914-1918 μ.Χ. καθώς μας είχε διδάξει η οργάνωση (της Σκοπιάς) στο παρελθόν, ή πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, καθώς μας διδάσκει η οργάνωση τώρα;»

«Η μεγάλη θλίψη θα λάβει χώρα στο μέλλον», μου απάντησε εκείνος, «όταν αυτό το σύστημα πραγμάτων έλθει στο τέλος του.»

«Τότε», συνέχισα, «εφόσον η μεγάλη θλίψη δεν έχει συμβεί ακόμη, πως μπορούμε να πούμε ότι εμείς, οι σημερινοί Μάρτυρες του Ιεχωβά, είμαστε ο 'πολύς όχλος' του εβδόμου κεφαλαίου της Αποκάλυψης που θα βγει από εκείνη τη θλίψη;»

Τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα.

«Ο αδελφός Λένης έχει δίκιο!» είπε. «Δεν είναι δυνατόν να είμαστε εμείς ο 'πολύς όχλος'!»

Αμέσως, τα άλλα δύο μέλη της δικαστικής επιτροπής είπαν ότι αρνούνται να ακούσουν περισσότερο από τη «δαιμονική» μου διδασκαλία. Ο Υπηρετής Περιοχής με συμβούλεψε να αυτοκτονήσω. Μου είπε ότι θα ήταν καλύτερα για μένα να σκοτωθώ παρά να περάσω τους πόνους και τη ψυχική διαταραχή που θα μου προκαλούσε η αποκοπή! Και αποφάσισαν να με αποκόψουν από την επικοινωνία τους για αποστασία. Την εποχή εκείνη ήμουνα 23 ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Ούτε καν έδωσα προσοχή στην «ώριμη» και «Χριστιανική» συμβουλή του Υπηρετή Περιοχής να αυτοκτονήσω. Τα παιδιά μου με χρειαζόντουσαν!

Όταν τους ρώτησα αν με είχαν βρει ένοχο αποστασίας από τη Γραφή και από τον Αληθινό Θεό, μου απάντησαν:

«Όχι, όχι! Όχι από τη Γραφή ούτε και από τον Θεό! Είσαι ένοχος αποστασίας από την Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά!»

Αυτή τη στιγμή αντιλήφθηκα ότι η οργάνωση της Σκοπιάς δεν είχε να κάνει τίποτα με την Γραφή ούτε και με τον Αληθινό Θεό. Κατάλαβα ότι εκείνοι που υπηρετούν την οργάνωση ενός εκδοτικού οίκου αντί του Αληθινού Θεού δεν έχουν ούτε ίχνος Χριστιανικής αγάπης, δικαιοσύνης, ή συνείδησης, και ότι ούτε εκτιμούν την αλήθεια.

Μετά από την αποκοπή μου από την επικοινωνία τους, άλλοι Μάρτυρες του Ιεχωβά έστειλαν γράμματα απευθείας στο κυβερνών σώμα της οργάνωσης παρακαλώντας τους να πάρουν την υπόθεσή μου στα χέρια τους και να ανατρέψουν την αδικία. Το κυβερνών σώμα τους αγνόησε όλους! Έτσι, αντιληφθήκαμε ότι το κυβερνών σώμα του εκδοτικού οίκου που ονομάζεται «Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρεία Σκοπιά», δεν ενδιαφέρεται για την σωτηρία των ανθρώπων όπως διακηρύττουν. Κατά τα φαινόμενα, έχουν μόνο ένα στόχο: Να φέρουν από την μπροστινή πόρτα της εταιρείας τους περισσότερους ανθρώπους από εκείνους που φεύγουν ή που τους αναγκάζουν να φύγουν από την πίσω πόρτα.

Γιατί έπρεπε να με αναγκάσουν να παρουσιασθώ ενώπιον της δικαστικής επιτροπής; Ποια ήταν αμαρτία μου; Μήπως ήταν σφάλμα μου που γνώριζα την Ελληνική γλώσσα; Ποιος θα έπρεπε να παρουσιασθεί ενώπιον μιας δικαστικής επιτροπής; Εγώ, που ανακάλυψα έναν μεγάλο αριθμό από λάθη μεταφράσεως και διδασκαλιών, ή εκείνοι που είχαν κάνει αυτά τα λάθη και που ήταν υπεύθυνοι για την παραπλάνηση εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων; Παρόλο που η Σκοπιά της 15^{ης} Ιανουαρίου, 1983, στη σελίδα 27 (στην Αγγλική), σας έχει απαγορεύσει να σκεπτόσαστε με έναν ανεξάρτητο τρόπο, εγώ θα σας αφήσω **να κρίνετε για τον εαυτό σας**.

(Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή μου ως Μάρτυρας του Ιεχωβά και για τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποκοπή μου, παρακαλώ διαβάστε τα πρώτα έξι κεφάλαια του βιβλίου μου «**Ο Ιησούς Φέρνει Ελευθερία στους Αιχμαλώτους**». Θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μου, thebiblestudy.ca Θα σοκαρισθείτε με τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε στη ζωή μου ο ζωντανός Θεός!)

Σας έχει παραπλανήσει η οργάνωση επάνω σε άλλα δογματικά σημεία; Βεβαίως! Αφήστε με να σας παρουσιάσω ένα από αυτά: Παρακαλώ δώστε προσοχή στις επόμενες **ημερομηνίες**:

Στο κεφάλαιο 11[ια΄] της Αποκάλυψης, διαβάζουμε για δύο προφήτες οι οποίοι θα προφητεύουν για μια περίοδο 3½ ετών, και τους οποίους θα σκοτώσει το «θηρίο» το οποίο ανεβαίνει από την άβυσσο.

Η οργάνωση εξηγεί την παραπάνω περίπτωση στο βιβλίο της που έχουν ονομάσει «Αποκάλυψη» (Όλες οι σελίδες στις οποίες θα αναφερθώ είναι από την Αγγλική έκδοση του βιβλίου). Στις σελίδες 164-166, στη παράγραφο 12, αξιούν ότι οι δύο προφήτες του παραπάνω κεφαλαίου ήταν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά της περιόδου **1914-1918** μ.Χ. Στη σελίδα 168, παράγραφο 21, λένε ότι το «θηρίο» σκότωσε (συμβολικά) τους δύο προφήτες το έτος **1918**, όταν ανώτερα στελέχη της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρείας Σκοπιά ρίχτηκαν στη φυλακή. Στη σελίδα 247, παράγραφο 5, ισχυρίζονται ότι το «θηρίο» ήταν η οργάνωση που ήταν γνωστή ως «Κοινωνία των εθνών», η οποία ήλθε σε ύπαρξη στις 10 Ιανουαρίου του **1920**. Στην ίδια

παράγραφο, εξηγούν ότι το «θηρίο» έπεσε στη άβυσσο το **1942**. Στη σελίδα 248, παράγραφο 6, λένε ότι το «θηρίο» βγήκε έξω από την άβυσσο στις 26 Ιουνίου του **1945**, με το όνομα «Ηνωμένα Έθνη».

Τώρα, σύμφωνα με την προφητεία, οι δύο προφήτες έπρεπε να σκοτωθούν από το «θηρίο» το οποίο ανεβαίνει από την άβυσσο. Με άλλα λόγια, εάν η εξήγηση που έδωσε η Εταιρία Σκοπιά περί του «θηρίου» και περί των δύο προφητών ήταν σωστή, η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών θα έπρεπε να τους σκοτώσει σε κάποια στιγμή μετά από τις 26 Ιουνίου του **1945**! Πως ήταν δυνατόν ανώτερα στελέχη της εταιρείας Σκοπιά να ήταν οι δύο προφήτες του 11^{ου} κεφαλαίου της Αποκάλυψης τους οποίους σκότωσε (συμβολικά) το «θηρίο» το **1918** μ.Χ., τη στιγμή που, σύμφωνα με την εξήγησή τους, το «θηρίο» δεν βγήκε από την άβυσσο πριν από το **1945**; Στο κάτω-κάτω, σύμφωνα με την εξήγησή τους, το «θηρίο» **ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ 1918** καθότι η Κοινωνία των Εθνών δεν ήλθε σε ύπαρξη μέχρι το **1920**. **Μήπως το «θηρίο» σκότωσε τους δύο προφήτες προκαταβολικά, δύο χρόνια προτού έλθει σε ύπαρξη; Τι ανοησία! Η συνειδησή μου δεν θα μου επέτρεπε να κηρύξω κάτι τέτοιο σε κανέναν! Η δική σας το επιτρέπει;**

(Αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα των «**δύο προφητών**» και του «**θηρίου**» που θα τους σκοτώσει, παρακαλώ διαβάστε το βιβλίο μου «**Το Βιβλίο της Αποκάλυψης Αποκωδικοποιήθηκε!**». Θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μου, thebiblestudy.ca Μπορείτε να το διαβάσετε ή και να το κατεβάσετε δωρεάν.)

Είμαι σίγουρος ότι θα διερωτάσθε γιατί σας έγραψα αυτή την επιστολή. Μήπως αποβλέπω στη συμπάθειά σας; Μήπως σας μισώ; Μήπως προσπαθώ να πάρω εκδίκηση; Μήπως προσπαθώ να σας κάνω ακολούθους μου; Τίποτα από τα παραπάνω. Αυτό που με κινεί να σας γράψω είναι το γεγονός ότι **γνωρίζω ότι έχετε παραπλανηθεί από εκείνους τους οποίους θεωρείτε φίλους σας, και αισθάνομαι ότι έχω ηθική ευθύνη να σας προειδοποιήσω επειδή νοιάζομαι για σας. Αυτό που με κινεί είναι η αγάπη.**

Ο Ιησούς προειδοποίησε τους ακολούθους Του ότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι (ψευδοκεχρισμένοι) και ψευδοπροφήτες οι οποίοι θα πλανήσουν πολλούς (Ματθαίος 24[κδ']:4,11). Μήπως νομίζεται ότι αυτοί οι πλάνοι θα έβγαιναν έξω να πουν, «**Εμείς είμαστε ψευδοκεχρισμένοι και ψευδοπροφήτες ακολουθήστε μας!**»; Η απάντηση είναι κατανοητή! Πως θα μπορέσουν λοιπόν οι Χριστιανοί να αναγνωρίσουν τέτοιους πλάνους ώστε να τους αποφύγουν; Με το να αγρυπνούν και με το να εξετάζουν προσεκτικά κάτω από το φως των Γραφών (όχι των Γραφών που παράγουν οι πλάνοι) κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα τους. Είναι ευθύνη του κάθε πιστού να ενεργήσει έτσι (Πράξεις 17[ιζ']:11· Αποκάλυψις 2[β']:2· Ματθαίος 24[κδ']:4· Β' Πέτρου 2[β']:1-3). Για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πλανήσουν, θα αναγκασθούν να αλλάξουν τη σημασία ορισμένων λέξεων σαν κι' αυτές που αποκάλυψα προηγουμένως.

Όσον αφορά τους **ψευδοπροφήτες**, είναι πολύ πιο εύκολο να τους αναγνωρίσουμε. «**Προφητεύω**» σημαίνει προλέγω μελλοντικά γεγονότα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε σ'

αυτή τη περίπτωση είναι να εξετάσουμε το ιστορικό εκείνων που παρουσιάζονται σαν προφήτες. Η Σκοπιά της 4/1/72, στη σελίδα 197 (στην Αγγλική), έγραψε:

«Όμως, ο Ιεχωβά ... είχε έναν ‘προφήτη’ για να τους προειδοποιήσει. Αυτός ο ‘προφήτης’ δεν ήταν ένας άνθρωπος, αλλά ήταν ένα σώμα ανδρών και γυναικών ... Σήμερα, είναι γνωστοί ως Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά ... Φυσικά, είναι εύκολο να λέμε ότι αυτή η ομάδα ενεργούσε σαν ένας ‘προφήτης’ του Θεού. (Αλλά), είναι διαφορετικό να το αποδείξουμε. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι να αναθεωρήσουμε το ιστορικό (τους). Τι μας δείχνει;» (Ελεύθερη μετάφραση του συγγραφέα από τα Αγγλικά.)

Ωραία λοιπόν, ας κάνουμε μια ανασκόπηση του ιστορικού τους!

Στο βιβλίο τους «Ελθέτω η Βασιλεία σου» (Thy Kingdom Come), 1902, σελίδα 342 (στην Αγγλική), διακήρυξαν ότι το **1874** ήταν η χρονολογική αρχή του καιρού τέτοιας στενοχώριας που ποτέ δεν υπήρξε από τότε που ήλθαν σε ύπαρξη τα έθνη και ότι ποτέ δεν θα υπάρξει τέτοιος καιρός στενοχώριας ξανά.

Σίγουρα, η παραπάνω δήλωση ήταν μια **ψευδοπροφητεία!** Ο Πρώτος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μαρτυρούν εναντίον τους!

Όταν αργότερα, το 1907, ξανατύπωσαν το ίδιο βιβλίο, στην ίδια σελίδα, προφήτευσαν για μια **διαφορετική ημερομηνία**. Αυτή τη φορά έγραψαν ότι το **1914** ήταν η χρονολογική αρχή του καιρού τέτοιας στενοχώριας που ποτέ δεν υπήρξε από τότε που ήλθαν σε ύπαρξη τα έθνη και ότι ποτέ δεν θα υπάρξει τέτοιος καιρός στενοχώριας ξανά.

Ξανά, η παραπάνω δήλωση ήταν μια **ψευδοπροφητεία!** Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μαρτυρεί εναντίον τους!

Στο βιβλίο τους “The Time is at Hand”, 1908, σελίδα 101 (στην Αγγλική), έγραψαν ότι η βασιλεία του Θεού είχε ήδη αρχίσει από το **1878** μ.Χ. και ότι ο πόλεμος της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος (Αποκάλυψις 16[ιστ’]:14), θα έλθει στο τέλος του το **1914** μ.Χ., με την ανατροπή των επίγειων βασιλείων.

Για σίγουρα, τα παραπάνω λόγια τους ήταν **μια αποδειγμένη ψευδοπροφητεία!**

Στο ίδιο βιβλίο, στη σελίδα 170, έγραψαν ότι οι Καιροί των Εθνών θα λήξουν στο πλήρες στο έτος **1914** μ.Χ., και ότι η Βασιλεία του Χριστού θα ιδρυθεί στο πλήρες το έτος εκείνο.

Ξανά, για σίγουρα, τα παραπάνω λόγια τους ήταν **μια αποδειγμένη ψευδοπροφητεία!**

Στο «The Golden Age», 6/6/23, σελίδα 563, έδωσαν μια **νέα ημερομηνία**. Έγραψαν ότι η Αγία Γραφή δείχνει ότι η αυτοκρατορία του Σατανά η οποία άρχισε να διαλύεται με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, θα έλθει στο τέλος της σε έντεκα χρόνια μετά από το 1914 μ.Χ., δηλαδή, το 1925.

Έτσι, αφού η αυτοκρατορία του Σατανά συνεχίζει να υπάρχει και μετά το **1925**, αποδεικνύεται ότι και αυτή η πρόβλεψή τους ήταν **μια ψευδοπροφητεία!**

Στη Σκοπιά της 9/11/22, σελίδα 262 (στην Αγγλική), έγραψαν ότι οι Γραφές δείχνουν ότι η **ημερομηνία 1925 είναι πιο ακριβής από το 1914.**

Τα λόγια τους απεδείχθησαν ξανά να ήταν μια **ψευδοπροφητεία!**

Στη Σκοπιά της 4/1/23, σελίδα 106 (στην Αγγλική), έγραψαν και πάλι για το **1925** και είπαν ότι οι Χριστιανοί της σημερινής εποχής έχουν κάτι πολύ περισσότερο για να βασίσουν την πίστη τους από ότι είχε ο Νώε για να βασίσει την πίστη του για τον επερχόμενο κατακλυσμό!

Επομένως, βλέπουμε ξανά ότι η πρόβλεψή τους για το **1925** ήταν ακόμα μια **ψευδοπροφητεία!**

Το 1921 και 1922, προφήτευαν ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και άλλοι πιστοί **θα ανασταίνονταν στο έτος 1925** και ότι **εκατομμύρια ζώντων που ζούσαν την εποχή εκείνη δεν θα πέθαιναν ποτέ!** (“The Golden Age”, 3/18/21, σελίδα 381, και 3/1/22, σελίδα 350.)

Μήπως μπορεί να πει κανείς ότι αυτές δεν ήταν οι μεγαλύτερες ψευδοπροφητείες των τελευταίων δύο χιλιάδων ετών;

Την εποχή εκείνη, επειδή οι αρχηγοί της οργανώσεως της Σκοπιάς πίστευαν δυνατά στην παραπάνω ψευδοπροφητεία τους για την ανάσταση των αρχαίων πιστών, ή και επειδή ήθελαν να κάνουν τους ακολούθους τους να πιστέψουν την παραπάνω ψευδοπροφητεία, ενήργησαν ως εξής:

Στην δεκαετία του 1920-1930, έλαβαν υπό την κατοχή τους ένα μεγάλης αξίας οικόπεδο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας. Εκεί έχτισαν ένα πολυτελέστατο μέγαρο το οποίο ονόμασαν «Μπεθ-Σαρίμ» που στα Εβραϊκά σημαίνει «οίκος αρχόντων». Ο σκοπός τους για το κτίριο αυτό ήταν να το χρησιμοποιήσουν ως κατοικία για τους αρχαίους αριστείς, δηλαδή για τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και άλλους, οι οποίοι, σύμφωνα με την ψευδοπροφητεία τους, επρόκειτο να αναστηθούν την εποχή εκείνη. Αργότερα, επειδή ένιωσαν ότι το «Μπεθ-Σαρίμ» δεν θα ήταν αρκετά μεγάλο για να στεγάσει τους αρχαίους αριστείς, επεκτάθηκαν σε ένα άλλο οικόπεδο. Εκεί, έχτισαν μια άλλη βίλα, την οποία ονόμασαν «Μπεθ-Σαν» που στα Εβραϊκά σημαίνει «οίκος ασφαλείας». Οι παραπάνω βίλες έγιναν **μνημεία της ψευδοπροφητείας τους!**

Πόσες φορές θα πρέπει να δολοφονήσει ένας προκειμένου να ονομασθεί «δολοφόνος»; **ΜΟΝΟ ΜΙΑ!** Παρομοίως, πόσες ψευδοπροφητείες θα πρέπει να δώσει ένας προκειμένου να ονομασθεί «ψευδοπροφήτης»; **ΜΟΝΟ ΜΙΑ!** Επομένως, **τώρα που αναθεωρήσαμε το ιστορικό τους, όπως οι ίδιοι μας προκάλεσαν να κάνουμε, τι μας δείχνει;** Θα σας αφήσω να απαντήσετε **εσείς!** Θα είσαστε ειλικρινείς με τον εαυτόν σας; Θα εφαρμόσετε στη ζωή σας την προειδοποίηση που έδωσε στους ακολούθους Του ο Κύριος Ιησούς στο κεφάλαιο 24[κδ'] του Ματθαίου ή θα συνεχίσετε να ακολουθείτε ψευδοπροφήτες; Η απόφαση είναι δική σας. Είθε ο Αληθινός Γιαχβέ της Γραφής να σας δώσει φώτιση και κουράγιο.

Μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι προσπαθούν, με ένα φανατικό τρόπο, να υπερασπίσουν τη «Μητέρα τους Οργάνωση» λένουν ότι οι αρχηγοί τους ποτέ δεν προφήτεψαν ψευδώς, αλλά ότι απλώς είχαν «λανθασμένες προσδοκίες»! Η αντίδρασή μου είναι, «Αν δώσετε την ίδια δικαιολογία σε όλους τους ψευδοπροφήτες όλων των εποχών, τότε, δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας ψευδοπροφήτης!»

Άλλοι Μάρτυρες μου έχουν πει για τους αρχηγούς τους τα εξής: «Οι αδελφοί μας είναι πολύ ταπεινοί. Παραδέχονται τα λάθη που έχουν κάνει στο παρελθόν.» Σε ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο η απάντησή μου είναι, «Ο Ιησούς δεν έκανε καμιά διάκριση μεταξύ ταπεινών και αλαζόνων ψευδοπροφητών. Στο εικοστό τέταρτο κεφάλαιο του Ματθαίου ο Ιησούς δεν είπε στους ακολούθους Του ότι είναι εντάξει να ακολουθούν και να πιστεύουν ταπεινούς ψευδοπροφήτες!» Οι ψευδοπροφήτες είναι ψευδοπροφήτες! Όσες δικαιολογίες και να δώσουν, όταν οι «προφητείες» τους δεν εκπληρωθούν, δεν θα πρέπει να αποφεύγουν το στίγμα. Όταν οι «προφητείες» τους αστοχήσουν να εκπληρωθούν, πρέπει να ανακηρύσσονται αμέσως ως ψευδοπροφήτες ώστε να μη τους πιστεύει και να μη τους ακολουθεί κανένας από εκείνους που θέλουν να γνωρίσουν και να υπηρετήσουν τον Θεό.

Τώρα, παρακαλώ δώστε προσοχή στα σχόλια που έκαναν στο περιοδικό τους «Ξύπνα», 10/8/68, στη σελίδα 23 (στην Αγγλική), για «εκείνους» που είχαν δώσει ψευδοπροφητείες στο παρελθόν. Έγραψαν:

“True, there have been those in times past who predicted an “end” to the world, even announcing a specific date. Yet nothing happened. The “end” did not come. They were guilty of false prophesying. Why? What was missing? Missing from such people were God’s truths and the evidence that He was using and guiding them.”

Ιδού η ελεύθερη μετάφρασή μου των παραπάνω λόγων τους:

«Είναι αλήθεια, ότι στο παρελθόν υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι προφήτευσαν το «τέλος» του κόσμου, και μάλιστα ανακοίνωσαν και ορισμένη ημερομηνία. Και όμως, δεν συνέβη τίποτα. Το «τέλος» δεν ήλθε. Ήταν ένοχοι ψευδοπροφητείας. Γιατί; Τι έλειπε; Αυτό που έλειπε από εκείνους τους ανθρώπους ήταν οι αλήθειες του Θεού και η απόδειξη ότι Αυτός τους χρησιμοποιούσε και τους οδηγούσε.»

Και ο Ιησούς είπε, «...από τα λόγια σου θα καταδικαστείς.» (Ματθαίος 12[ιβ΄]:37)!!!!

Ποιοι ήταν «εκείνοι» οι οποίοι είχαν προφητεύσει το «τέλος» του κόσμου και μάλιστα ανακοίνωσαν και «ορισμένη ημερομηνία»; Τους ξέρετε! Και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους ότι ο Θεός δεν τους είχε χρησιμοποιήσει ποτέ! **Εσείς, τι λέτε;**

Στη Σκοπιά της 4/1/23, σελίδα 106 (στην Αγγλική), έγραψαν ότι η σκέψη τους ήταν πως το 1925 ήταν με βεβαιότητα προσδιορισμένο από τις Γραφές. Και όμως, στη Σκοπιά του Σεπτεμβρίου του 1925, στη σελίδα 262 (στην Αγγλική), έγραψαν:

“It is to be expected that Satan will try to inject into the minds of the consecrated the thought that 1925 should see an end to the work.”

Εδώ είναι η ελεύθερη μετάφρασή μου των παραπάνω λόγων τους:

«Θα έπρεπε να το περιμένουμε ότι ο Σατανάς θα προσπαθούσε να βάλει μέσα στα μυαλά των αφιερωμένων τη σκέψη ότι το 1925 θα έβλεπε το τέλος του έργου.»

Ποιος έβαλε μέσα στα μυαλά των αφιερωμένων τη σκέψη ότι το **1925** θα έβλεπε το τέλος του έργου; **Ο Σατανάς; Ουάου!** Δηλαδή παραδέχονται ανοιχτά ότι ήταν ο Σατανάς εκείνος που έβαλε στα μυαλά τους και την ιδέα ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν το **1925**; Η απάντησή μου είναι **«Βεβαίως!»** διότι ο Αληθινός Γιαχβέ της Γραφής δεν δίνει ψευδοπροφητείες! Συνεπώς, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ο Σατανάς έχει βάλει στα μυαλά τους και άλλες ψευδείς σκέψεις **για να σας πλανήσουν!**

Ποιος είναι ο στόχος του Σατανά; Ο απόστολος Παύλος είπε ότι στόχος του Σατανά είναι να τυφλώσει τον νου των απίστων για να μη λάμψει επάνω σ' αυτούς **ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού** ο Οποίος είναι εικόνα Θεού (Β' Κορινθίους 4[δ']:4) **Προσέξατε τι είπε ο απόστολος Παύλος;** Δεν είπε ότι ο Σατανάς τυφλώνει τον νου των απίστων για να μη δουν το ευαγγέλιο της βασιλείας, αλλά, **το ευαγγέλιο της δόξας του Ιησού Χριστού, ο Οποίος, σύμφωνα με το εδάφιο Ρωμαίους 9[θ']:5, είναι Θεός ευλογητός στους αιώνες.** Η ευχή μου είναι όπως ο Αληθινός Γιαχβέ της Γραφής θα σας αποκαλύψει τον **«Μονογενή»** (όχι τον **«μόνο κτισμένο»**) Υιό Του (Ιωάννης 3[γ']:16).

Παρακαλώ κρατήστε στο μυαλό σας την εξής αλήθεια: Η λέξη **«μονογενής»** **δεν σημαίνει «ο μόνος κτισμένος»!** Ο Τίτλος **«μονογενής Υιός»** μας δείχνει ότι **ο Ιησούς είναι ο μόνος που γεννήθηκε από τον Πατέρα, ότι είναι ο μόνος γιος της ουσίας του Πατέρα και επομένως, είναι από τη φύση Του Θεός επειδή μόνο Θεός μπορεί να βγει από τον Θεό όπως και μόνο φως μπορεί να βγει από το φως!** Αντιθέτως, σε έχουν διδάξει ότι ο Ιησούς είναι **ο μόνος γιος που έχει κτισθεί απευθείας από τον Θεό** και ότι, γι' αυτό το λόγο, δεν είναι Θεός αλλά ένας κτιστός άγγελος, ο Μιχαήλ, ο αδελφός του Σατανά (Σκοπιά 3/1/1932, σελίδα 76, παράγραφο 2,3)! Εάν αγαπάς την αλήθεια, θα σκεφθείς πολύ σοβαρά τις πληροφορίες που σου παρουσίασα στο παρόν γράμμα. Έχω γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο, **«Ιησούς --- Ο Φύσει Ων Θεός»**, στο οποίο έχω αναφέρει τα λάθη της Εταιρίας Σκοπιά όσον αφορά τη Θεότητα του Χριστού. Θα το βρεις στη παρούσα ιστοσελίδα, thebiblestudy.ca από όπου μπορείς να το διαβάσεις ή και να το κατεβάσεις δωρεάν.

Εύχομαι να γίνετε σαν τους Χριστιανούς της Βέροιας (Πράξεις 17[ιζ']:11). Εύχομαι να γίνετε σαν τους Χριστιανούς της Εφέσου οι οποίοι δοκίμασαν εκείνους που έλεγαν ότι ήταν απόστολοι και τους βρήκαν ψευδείς (Αποκάλυψις 2[β']:2). Μη τους φοβόσαστε (Δευτερονόμιον 18[ιη']:22). Κάντε το **για την συνείδησή σας, για την αλήθεια, και για την αιώνια ζωή σας.** Πείτε **«Όχι!»** στην πλάνη και **«Ναι!»** στον Αληθινό Ιησού της Γραφής που στέκεται έξω από τη πόρτα της καρδιάς σας αυτή τη στιγμή και κρούει (Αποκάλυψις 3[γ']:20). Μελετήστε προσεκτικά τα πρώτα δεκαπέντε εδάφια της προς Ρωμαίους επιστολής, κεφάλαιο 10. Θα ανακαλύψετε ότι ο Ιησούς είναι ο **«ΚΥΡΙΟΣ»**, ο **«ΓΧΒΧ»** των εδαφίων 9,13 το όνομα του οποίου πρέπει να

επικαλεστείτε, με άλλα λόγια, ότι **Αυτός είναι Εκείνος στον οποίο πρέπει να προσευχηθείτε για να σωθείτε!**

Εάν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα της σωτηρίας, παρακαλώ διαβάστε το βιβλίο μου, «**Το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας**». Θα το βρείτε στη παρούσα ιστοσελίδα, thebiblestudy.ca Όπως και τα άλλα βιβλία μου, και τις επιστολές, μπορείτε να το διαβάσετε ή και να το κατεβάσετε δωρεάν.

Με αληθινή Χριστιανική αγάπη,

Κώστας Λένης